

Het lichaam van de overledene wordt achter in de kerk afgehaald.
(*Besprenkeling van het lichaam met wijwater*)

Tijdens de intocht zingt het koor:

Voor Nederlandse gezangen: zie vanaf bladzijde 16.

Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis. Te decet hymnus, Deus, in Sion, et tibi reddetur votum in Jerusalem: exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet.	Geef hun de eeuwige rust, Heer: en het eeuwige licht verlichte hen. U komt lofzang toe, God van Sion: U ter ere vervult men de gelofte in Jeruzalem: Verhoort mijn gebed, tot U komt alle vlees.
--	---

Begroeting.

Pr.: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Allen: Amen.

Pr.: De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de
gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.

Allen: En met uw geest.

Woord van welkom.

Eventueel Lichtritus.

Gebed om vergeving 1,

**Allen: Ik belijd voor de almachtige God
en voor u allen, dat ik gezondigd heb
in woord en gedachte, in doen en laten,
door mijn schuld, door mijn schuld,
door mijn grote schuld.
Daarom smee ik de heilige Maria,
altijd maagd, alle engelen en heiligen en u,**

**broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer onze God.**

Pr.: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

Allen: **Amen.**

Gebed om vergeving 2. Psalm 130

Pr.: Uit de diepten roepen wij U, Heer, Heer God, hoort Gij ons?

Allen: Open Uw hart voor ons, wij smeken U om genade

Pr.: Als Gij zonden gaat tellen, houdt geen mens het uit.

Allen: Maar bij U is vergeving en daarvan leven wij.

Pr.: Blijf vertrouwen op God, want bij Hem is genade.

Allen: Hij zal ons bevrijden uit de macht van het kwaad.

Pr.: Wij mogen voor Gods aanschijn ons geweten gerust stellen, ook als het ons veroordeelt; want God is groter dan ons hart en Hij weet alles.

Allen: Hij zal ons bevrijden uit de macht van het kwaad.

Kyrie / Heer, ontferm U

Kyrie eleison

Heer ontferm U

Christe eleison

Christus ontferm U

Kyrie eleison

Heer ontferm U

Openingsgebed

Dienst van het Woord.

Eerste Lezing.

De lezing wordt afgesloten met de woorden:

Zo spreekt de Heer.

Allen: Wij danken God

Tussenzang.

Absolve Domine, animas

Heer, ontsla de zielen

omnium fidelium defunctorum

van alle gelovigen

ab omni vinculo delictorum.
Et gratia tua illis succurrente,
mereantur evadere
judicium ultionis.
Et lucis aeternae beatitudine
perfrui.

van alle boeien der zonden.
En mogen zij door de hulp van
Uw genade aan het
wraakgericht ontkomen.
En genieten van de zaligheid
in het eeuwig licht.

Lezing uit het Evangelie. *(Allen gaan staan)*

Pr.: De Heer zij met u.

Allen: En met uw geest.

Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens.....

Allen: Lof zij U, Christus.

De lezing wordt afgesloten met de woorden:

Pr.: Zo spreekt de Heer.

Allen: Wij danken God.

Preek / Overweging.

Voorbede.

Iedere voorbede wordt afgesloten met:

Allen: Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Indien het een Woord- en Communieviering is: zie bladzijde 9.

Het altaar wordt gereed gemaakt voor de viering van de Eucharistie.

(Collecte en uitreiken van het gedachtenisprentje)

Offerandelied.

Domine Jesu Christe.

Domine Jesu Christe

Domine Jesu Christe, Rex gloriae,
libera animas omnium fidelium

*Heer Jezus Christus, Koning van
de glorie leid de overledenen*

defunctorum de poenis inferni et de profunde lacu: libera eas de ore leonis, ne absorbeat eas tartus, ne cadant in obscurum: sed signifer sanctus Michael repraesentet eas in lucem sanctam. Quam olim Abrahae promisisti et semini eius. Hostias et preces tibi, Domine, laudis offerimus: tu suscipe pro animabus illis, quarum hodie memoriam facimus: fac eas, Domine, de morte transire ad vitam. Quam olim Abrahae promisisti et semini ejus.

gelovigen naar de poorten van het paradijs. Laat de heilige Michaël, uw banierdrager hen voeren naar het eeuwig licht, dat Gij beloofd hebt aan onze aartsvader Abraham en aan zijn nakomelingen.

Offers en dankgebeden, Heer, dragen wij U op: wil ze aanvaarden tot heil van hen, die wij heden gedenken: Heer, laat hen van de dood overgaan naar het leven, dat Gij eertijds beloofd hebt aan onze aartsvader Abraham en aan zijn nakomelingen.

Pr.: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.

Allen: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.

Gebed over de gaven.

Prefatie

Pr.: De Heer zij met u.
Verheft uw hart.
Brenge wij dank aan de Heer onze God.

**En met uw geest
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Hij is onze dankbaarheid
waardig.**

Pr.: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken,

altijd en overal door Christus onze Heer. Want Hij die uit de dood is opgestaan, Hij is het licht der wereld, onze enige hoop; in onze angst, omdat wij moeten sterven, troost ons uw belofte, dat wij eens onsterfelijk zullen zijn met Hem.

Gij neemt het leven, God, niet van ons af, Gij maakt het nieuw, dat geloven wij op uw woord, en als ons aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt, heeft Jezus al een plaats voor ons bereid in uw huis, om daar voorgoed te wonen.

Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe met de woorden:

Sanctus.

Sanctus, sanctus, sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.

Pleni sunt caeli et terra, Gloria
tua. Hosanna in excelsis.

Benedictus qui venit in nomine
Domini. Hosanna in excelsis.

Heilig, heilig, heilig, de Heer,
de God der hemelse machten.

Vol zijn hemel en aarde van uw
heerlijkheid. Hosanna in den hoge.

Gezegend Hij die komt in de naam
des Heren. Hosanna in de hoge.

Eucharistisch gebed IIc.

Pr.: Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer.

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden:

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dank-zegging uit, en gaf hem aan zijn leerlingen met deze woorden:

NEEMT DEZE BEKER ER DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE, ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

Allen: Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker, verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.

Pr.: Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus en wij smeken U dat wij door de heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde.

Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met N. onze paus en N. onze bisschop, (en N. zijn hulpisschop) en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.

Gedenk N., die Gij uit deze wereld tot U geroepen hebt. Laat hem (haar) die in de doop met Christus gestorven en herboren is, nu ook verrijzen tot nieuw leven met uw Zoon.

Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg.

Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat.

Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de Moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar Bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus, uw Zoon.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.

Allen: Amen.

Vervolg Eucharistie bladzijde 10.

De priester kan het volgend Eucharistisch gebed IIIb nemen.

Na het "Heilig, heilig:"

Pr.: Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig, n de kracht van de heilige Geest.

Altijd blijft Gij bezig , U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen; want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw Naam.

Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest, en ze Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren.

Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw Naam te verheerlijken. Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei:

NEEMT EN EET HEIRVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei:

NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN TOT

VERGEVING VAN DE ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Pr.: Daarom Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw

Zoon, zijn glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing aan uw rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst, en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig.

Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het offer van uw kerk, en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn Lichaam en Bloed.

Vervul ons van zijn heilige Geest opdat men ons in Christus zal zien worden één lichaam en één geest. Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de heilige Maagd en Moeder Van God, met de heilige Jozef, haar Bruidegom; samen met uw apostelen en martelaren, (met de heilige N.) en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden.

Moge de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij met U worden verzoend.

Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde en geloof: samen met uw dienaar N., onze paus en N., onze bisschop (en N., zijn hulpbisschop), met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat Gij U hebt verworven.

Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van de gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen.

Gedenk uw dienaar (dienares) N., die Gij uit deze wereld naar U toegeroepen hebt. Geef dat hij (zij) die zoals uw Zoon de dood moest ondergaan, ook zoals Hij zal verrijzen; want Hij zal de doden doen opstaan, en ons aardse lichaam aan zijn verheerlijkt lichaam gelijk doen zijn.

Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief waren en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid. Dan wist Gij alle tranen uit onze ogen: wij zullen U zien, God van ons, zoals Gij zijt; voor eeuwig op U gelijkend zullen wij eindeloos U prijzen, door Christus onze Heer.

Pr.: Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.

Allen: Amen

Voor het vervolg van de Eucharistieviering, zie 11.

Vervolg bij Woord- en Communieviering

Communie gebed

Wij hebben het Brood hier op tafel gezet, mensen van alle eeuwen hebben dit Brood beleefd als teken van vrede. Want zij wisten hierin Jezus aanwezig, dierbaar nabij.

Allen: Christus verrees uit de doden. Door zijn dood overwon Hij onze dood. Leven schenkt Hij ons.

Met dit Brood hebben velen zich gevoed, om sterk te staan in het leven, bestand tegen storm en ontij om te delen in de kracht van Jezus' verrijzenis

Allen: Christus verrees uit de doden. Door zijn dood overwon Hij onze dood. Leven schenkt Hij ons.

Bij hen sluiten wij ons aan, bij die gelovigen van alle eeuwen, bij onze ouders, onze vrienden, onze dierbare doden. Want ook wij willen ontvangen het Brood ten leven.

Allen: Christus verrees uit de doden. Door zijn dood overwon Hij onze dood. Leven schenkt Hij ons.

Wij danken U God, voor Uw Christus, voor zijn overgave aan ons in lijden en dood. Wij danken U voor zijn Lichaam, dit Brood, vervuld van verrijzeniskracht, vervuld van Uw geest.

Allen: Christus verrees uit de doden. Door zijn dood overwon Hij onze dood. Leven schenkt Hij ons.

Daarom vragen wij U: laat ons delen in de verrijzeniskracht, die uitgaat van Christus, die kracht die alle dood overwint en leven tot bloei brengt, tot in de uithoeken der aarde, tot in het verborgen verdriet van mensen.

Maak ons meer mens, voor U en elkaar betrouwbaarder, rechtvaardiger, standvastig in het licht, mensen van God, goed voor elkaar.

(tevens vervolg Eucharistieviering)

Communieritus.

Pr.: Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

Allen: Onze Vader, die in de hemel zijt; uw naam worde geheiligd; uw Rijk kome; uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heen ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.

Pr.: Verlos ons Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.

Allen: Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Pr.: Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
"Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u," let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw Kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw Naam En maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.

Allen: Amen.

Pr.: De vrede des Heren zij altijd met u.

Allen: En met uw geest.

Agnus Dei, qui tollis peccáta Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld
mundi, misrere nobis ontferm U over ons.

Agnus Dei, qui tollis peccáta Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld
mundi: miserére nobis. ontferm U over ons

Agnus Dei, qui tollis peccáta Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld
mundi:dona nobis pacem. geef ons de vrede.

Communie.

Pr.: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld:

Allen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

Communielied.

Communio.

Lux aeterna, luceat eis, Domine.
Cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.

Het eeuwige licht verlichte hen, Heer
met uw heiligen in eeuwigheid, omdat
omdat Gij goed zijt.

Requiem aeternam dona eis
Domine, et lux perpetua luceat
eis. Cum sanctis tuis in aeternam,
quia pius es.

Heer, geef hen de eeuwige rust, en het
eeuwige licht verlichte hen.
Met uw heiligen in eeuwigheid, omdat
Gij goed zijt.

Gebed na de communie.

Gedachteniskruisje.

Absoute (laatste aanbeveling ten afscheid)

Absoutegebed 1

Pr.: Nu wij als gelovige mensen onze plicht vervullen en dit menselijk lichaam gaan begraven (zo aanstonds gaan begeleiden naar het crematorium,) willen wij met vertrouwen bidden tot God, voor wie alles leeft, dat Hij het lichaam van onze dierbare overledene N. dat wij in al zijn broosheid aan de aarde (aan het vuur) toevertrouwen, in kracht zal doen opstaan, en dat Hij hem/haar opneemt in de kring van zijn heiligen en getrouwen.

Moge Gods oordeel over hem/haar barmhartig zijn; moge Hij hem/haar uit de dood verlossen en van zijn/haar schulden ontslaan. En moge hij/zij zó – verzoend met de Vader in de hemel en gedragen op de schouders van de Goede Herder – in het gezelschap van de eeuwige Koning samen met Gods uitverkorenen voor altijd gelukkig zijn.

Besprenkeling met wijwater en bewieroking.

Sub venite.

Subvenite Sancti Dei, occurrite
hulp, angeli Domini:

Suscipientes animam eius:

Offerentes eam in conspectu
altissimi. Suscipiat te Christus,
qui vocavit te: et in sinum
Abrahae angeli deducant te.

Heiligen van God, kom hem te
engelen van de Heer: kom hem
tegemeet.

Neem hem op en geleid hem voor
het aanschijn van de Allerhoogste.

Moge Christus, die u geroepen heeft,
u ontvangen en mogen de engelen u
dragen in de schoot van Abraham.

Pr.: Goede God, wij vertrouwen U deze geliefde mens N. toe, nu hij/zij is aangekomen bij de toegang van uw huis. Heer, neem hem/haar op in uw woning, want we hebben hem/haar lief.

Allen: Heer, neem hem/haar op in uw woning want we hebben hem/haar lief.

Pr.: Moge het licht van uw aangezicht altijd voor hem/haar schijnen, nu de duisternis van de dood hem/haar aan onze ogen onttrekt.

Allen: Heer, neem hem/haar op in uw woning want we hebben hem/haar lief.

Pr.: Moge hij/zij bij U zijn nu hij/zij niet meer onder ons is. Wij kennen uw barmhartigheid: Gij neemt ons op in uw liefde en schenkt vergeving.

Allen: Heer, neem hem/haar op in uw woning want we hebben hem/haar lief.

Pr.: Hij/Zij is toch uw kind vanaf het begin van zijn/haar leven, toen hem/haar door het water van het doopsel uw leven werd geschonken.

Allen: Heer, neem hem/haar op in uw woning want we hebben hem/haar lief.

Pr.: Door de liefde van uw Zoon behoorde hij/zij U reeds toe, moge hij/zij nu leven in uw tegenwoordigheid en delen in uw heerlijkheid.

Allen: Heer, neem hem/haar op in uw woning want we hebben hem/haar lief.

Pr.: N., wij zeggen je: tot ziens bij de Heer, tot op de blijde dag waarop wij je zullen weerzien.

Allen: Heer, neem hem/haar op in uw woning want we hebben hem/haar lief.

Pr.: Goede Vader, Gij zijt ons steeds goedgezind, in uw handen bevelen wij onze dierbare overledene N. aan. Wij hebben het vaste vertrouwen dat hij/zij met Christus zal verrijzen op de jongste dag, zoals allen, die in Christus zijn gestorven. Luister dan Heer, welwillend naar ons gebed: open voor uw dienaar/dienares N.

de poort van het paradijs en laten wij die achter blijven elkaar troosten met het geloof. Door Christus onze Heer.

Allen: Amen.

Absoutegebed 2.

Pr.: Nu wij als gelovige mensen onze plicht vervullen en dit menselijk lichaam gaan begraven (zo aanstonds gaan begeleiden naar het crematorium,) willen wij met vertrouwen bidden tot God, voor wie alles leeft, dat Hij het lichaam van onze dierbare overledene N. dat wij in al zijn broosheid aan de aarde (aan het vuur) toevertrouwen, in kracht zal doen opstaan, en dat Hij hem/haar opneemt in de kring van zijn heiligen en getrouwen.

Moge Gods oordeel over hem/haar barmhartig zijn; moge Hij hem/haar uit de dood verlossen en van zijn/haar schulden ontslaan.

En moge hij/zij zó – verzoend met de Vader in de hemel en gedragen op de schouders van de Goede Herder – in het gezelschap van de eeuwige Koning samen met Gods uitverkorenen voor altijd gelukkig zijn.

Besprenkeling met wijwater en bewieroking.

Pr.: Meer nog dan zijn/haar lichaam, is ons de naam van deze geliefde mens gebleven; die naam spreken wij hier uit met eerbied en genegenheid.....

En wij bidden U: Heer onze God, herinner U zijn/haar naam die hij/zij

van mensen heeft ontvangen en waarin hij/zij gekend wordt, ook al is hij/zij gestorven; die naam die Gij geschreven hebt in de palm van uw hand. Amen.

Laten wij nu in vrede van hier heengaan onder de zegen van de goede God: Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Lied tijdens de uittocht.

In paradisum

In paradisum, deducant te Angeli
in tuo adventu suscipiant te Martyres,
et perducant te in civitatem sanctam
Jeruzalem.

Chorus Angelorum te suscipiat, et
cum Lazaro quondam paupere aeternam
habeas requiem.

Dat de engelen u voeren naar het
paradijs: bij uw aankomst de mar-
telaren u ontvangen en geleiden
naar de heilige stad Jeruzalem.

Dat het koor der engelen u ont-
vangen; en gij met de arme Laza-
rus de eeuwige rust moogt vinden

Overige gezangen voor een uitvaart.

Lied 1 Als God ons thuis brengt

*Refrein: Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn.
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn.*

Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.

Dan zegt de wereld: "Hun God doet wonderen!"

Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,

Gij onze vreugde.

Refrein

Breng ons dan thuis, keer ons tot leven,

zoals rivieren in de woestijn

die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen.

Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde.

Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.

Zingende keert hij terug met zijn schoven. Refrein

Lied 2 Ave Maria

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum, benedicta tu
in mulieribus, et benedictus
fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora
pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

*Weesgegroet, Maria, vol van
genade, de Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de
vrouwen, en gezegend is Jezus de
vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons zondaars, nu en in
het uur van onze dood. Amen.*

Lied 3 Blijf mij nabij, wanneer het avond is

Blijf mij nabij, wanneer het avond is,
wanneer het licht vergaat in duisternis.
Wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet,
bid ik tot U, o Heer, verlaat mij niet.

Reik mij uw hand en spreek uw reddend woord,
wijs mij de weg en leid mij veilig voort.
Blijf mij nabij in vreugde en verdriet,
ik heb U lief, o Heer, verlaat mij niet.

Wanneer Uw licht mij voorgaat in de nacht,
wanneer ik hoor dat U mij thuis verwacht,
dan weet ik Heer, dat U mijn zwakheid ziet,
dan zeg ik dank, want U verlaat mij niet.

Lied 4 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

Lied 5 De avond valt

De avond valt, de morgen komt, de regen drenkt de dorre grond
en graan wordt brood dat mensen voedt, de mond brengt God een stille
groet.

De avond valt, de morgen komt, mijn voeten staan op vaste grond,
al lijkt de wereld te vergaan, ik durf het leven eerlijk aan.

De avond valt, de morgen komt, het is een zegen uit uw mond,
dat woorden levenwekkend zijn, en mensen zien elkaars geheim.

De avond valt, de morgen komt, aanhoor de woorden uit mijn mond,
die danken om het ochtendlicht, de warmte van uw lief gezicht.

Lied 6 De mensen van voorbij

De mensen van voorbij wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen in woorden en in zinnen
en worden wij elkaar gewaar, zijn even bij elkaar.

De mensen van voorbij zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen, die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij zijn in een ander weten.
Zij mogen elders wonen, daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij zijn in het licht, zijn vrij.

Lied 7 De schaal met brood van graan

De schaal met brood van graan vermalen,
gedoopt in tranen, daag'lijks brood.
De beker wijn van dorst en lijden,
van bittere tijden, bloed-verbond.

Het brood, de wijn zijn nieuw betekend.
Gij deelt het leven uit, voorgoed.
Gij maakt ons nieuw, het brood moet breken,
de wijn doet spreken van uw trouw.

Lied 8 De steppe zal bloeien

De steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping,
staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan open.
Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken. De steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen

De ballingen keren.
Zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde,
één voor één, en voorgoed, die keren in stoeten.
Als beken vol water, als beken vol toesnellend water,
schietend omlaag van de bergen,
als lachen en juichen. Die zaaiden in tranen,
die keren met lachen en juichen.

De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven:
dode, dode, sta op, het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond
en wij zullen horen en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

Lied 9 Een mens te zijn op aarde...

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
is leven van genade buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden die opgeschreven staan
en net als Jezus worden die 't ons heeft voorgedaan.

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
is komen uit het water en staan in de woestijn,
geen God onder de goden, geen engel en geen dier,
een levende, een dode, een mens in wind en vuur.

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten, de honger en de dorst,
de vragen en de angsten, de kommer en de koorts.

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden, die naar het leven leidt,
de mensen niet verlaten, God's Woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde de duivel wederstaan.

Lied 10 Eens als de bazuinen klinken

Eens, als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen, Heer, dan is uw pleit beslecht.

Scheurt het voorhang van de wolken, wordt uw aangezicht onthuld
vaart de tijding door de volken dat Gij alles rechten zult:
Heer, dan is de dood verzwolgen, want de schriften zijn vervuld.

Als de graven openbreken en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken en uw hofstad in te gaan:
Heer, laat ons dan niet ontbreken, want de traagheid grijpt ons aan.

Mensen, komt uw lot te boven, wacht na dit een ander uur,

gij moet op het wonder hopen dat gij oplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken, nieuw wordt alle creatuur.

Lied 11, God die ons heeft voorzien

God die ons heeft voorzien en kent bij onze naam,
die ons ten leven riep en houdt in het bestaan.
Hij heeft ons voorbestemd te lijken op zijn zoon
die mens is zoals wij en in ons midden woont.

Hij heeft zijn eigen Zoon geen enkel leed bespaard.
Hij heeft ten einde toe zijn geest geopenbaard.
Als God zo vóór ons is wie zal dan tegen zijn?
Al wat ons overkomt zal hoop en zegen zijn.

Wie zal ons scheiden ooit van God ons goed en bloed.
Geen toekomst en geen dood bedreigt ons meer voorgoed.
Genadig en getrouw wil Hij mijn vrede zijn.
Geen mens die hem weerhoudt om onze God te zijn.

Lied 12 God heeft het eerste woord

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden,
in heel zijn rijk gehoord.

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Lied 13 Gij die verrezen zijt

Gij, die verrezen zijt, Heer, in het licht van uw luister;
Gij moet geprezen zijn, stralende ster in het duister.
Heer, op uw licht, zijn onze ogen gericht,
voer ons omhoog, uit het duister.

Wij zijn op doortocht en Gij zijt de poort naar het leven;
Gij zijt ons Paaslam, Gij hebt ons uw Lichaam gegeven.
Christus, uw Bloed heeft ons bewaard en gevoed,
Herder en leidsman ten leven.

Gij, die ontkomen zijt, Heer aan de machten der aarde;
Gij die vernomen zijt, Woord van de eeuwige Vader.
Gij spreekt ons vrij, teken van leven zijt Gij,
Voer ons omhoog, naar uw Vader.

Lied 14 Handen heb je om te geven

Handen heb je om te geven
van je eigen overvloed
en een hart om te vergeven,
wat een ander jou misdoet.

*Refrein: Open uw oren om te horen,
open uw hart voor alleman.*

Ogen heb je om te zoeken
naar wat mensen nog ontbreekt
en een hart om uit te zeggen
wat een ander moed inspreekt.

Refrein:

Oren heb je om te horen
naar de mens die vrede is
en een hart om te geloven
in zijn God die liefde is.

Refrein

Lied 15 Heer, herinner U de namen

Heer, herinner U de namen van hen die gestorven zijn,
en vergeet niet, dat zij kwamen langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden, door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide Vaderhuis, hun toebereid.

Die Maria hebt vergeven en de rover aan het kruis,
laat de doden eeuwig leven met U in het paradijs,
Heer, herinner U de namen, oordeel hen en spreek hen vrij,
en bedek hun schuld en laat hen zitten aan uw rechterzij.

Waarheen zal de mens zich keren, die staand voor uw aangezicht,
uwe liefde moet ontberen bij het eindelijk gericht?
Heer, zo Gij niet wordt bewogen door het breken van zijn stem,
door de droefheid in zijn ogen, is bij niemand heil voor hem.

Lied 16 Heer, hoor ons bidden aan

Heer, hoor ons bidden aan, de vragen van ons hart.
Wil onze pijn verstaan, in 't donker van de nacht.
Jij brengt ons hier tesaam in liefde en geloof.
Kom wakker in ons aan de kleine vlam van hoop.

Heer, hoor ons bidden aan om vrede en om licht.
Voor wie is heengegaan nieuw land en ruimer zicht.
Jij blies ons leven aan, wij zijn jouw eigen vondst.
Jij blijft in ons bestaan, jouw adem leeft in ons.

Heer, hoor ons bidden aan, in hoop en vrees bijeen.
Eén is ons voorgedaan dwars door het donker heen.
Wie in zijn spoor geleefd, de mensen goedgegaan,
soms pijn geleden heeft, zal uit de dood opstaan.

Lied 17 Hoor ik dat woord

Hoor ik dat woord, je bent hier aanwezig;
even bekend in dat breekbaar gebaar.
Een geur onbeschrijflijk roept jou plots te voorschijn,
dan weer vervlogen als was je niet waar.
Wat liet je ons na, wat kunnen we delen,
hoe ben je aanwezig, hier onder ons?
Wat liet je ons na, wat kunnen we delen,
hoe ben je aanwezig, hier onder ons?

Beelden van jou zijn in mijn hart besloten,
en niet uit te wissen: ja, waarlijk een mens.
Een die voorbij gaat doet mij aan je denken;
soms klinkt je naam als een pijnlijke wens.
Wat liet je ons na, wat kunnen we delen,
hoe ben je aanwezig, hier onder ons?
Wat liet je ons na, wat kunnen we delen,
hoe ben je aanwezig, hier onder ons?

Dwars door de muren, je bent in mijn dromen,
je wenkt onweerstaanbaar, ik raak je niet aan.
Soms even nabij in het vuur dat verwarmt,
en weer verdwenen, in rook opgegaan.
Je brengt ons bijeen, wij vieren je leven,
zo ben je aanwezig hier onder ons.
Je brengt ons bijeen, wij vieren je leven,
zo ben je aanwezig hier onder ons.

Lied 18 Ik sta voor U in leegte en gemis

Ik sta voor U in leegte en gemis,
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis
dood is mijn lot, hebt Gij geen and're zegen?

Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?

Mijn dagen zijn door twijfel overmand,
ik ben gevangen in mijn onvermogen.
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,
zult Gij mij bergen in uw mededogen?
Mag ik nog levend wonen in uw land,
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen?

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft;
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Lied 19 Jerusalaïm (Er is een stad)

Er is een stad voor vriend en vreemde diep in het bloemendal,
er is een mens die roept om vrede, die mens roept overal.

*Refrein: Jerusalaïm, stad van God,
wees voor de mensen een veilig huis,
Jerusalaïm, stad van vrede,
breng ons weer thuis.*

Er is een huis om in te wonen voorbij het dodendal,
er is een vader met zijn zonen, zij roepen overal.

Refrein:

Er is een tafel om te eten voorbij het niemandsland.
Er is een volk dat wordt vergeten, dat volk roept overal.

Refrein:

Er is een wereld zonder grenzen, zo groot als het heelal.
Er is een hemel voor de mensen, dat hoor je overal.

Refrein:

Lied 20 Koester de namen

Koester de namen die wij hier gedenken:
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,
Zegen ons allen met het licht van uw ogen!

Zie met ontferming naar onze aarde,
houd in uw hoede wie haar bewonen.
Houd ons omsloten thuis in uw zegen.

Lied 21 Licht dat ons aanstoot

Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen zo
zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of
ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.

Veelstemmig licht om aan te horen zo-
lang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Lied 22 Magnificat

Zegen nu Maria, zegen nu uw kind,
dat ik hier de vrede, ginds de hemel vind.
Zegen al mijn denken, zegen al mijn werk,
houd mij door uw zegen altijd, altijd sterk.

Refrein: Magnificat anima mea Dominum.
Zegen nu, Maria, allen die ik min,
door uw moederzegen houd ze vroom van zin.
Spreid uw moederhanden, geef hun kracht naar kruis,
zegen alle harten, zegen ieder huis. *Refrein*

Zegen ons, Maria, in onz' laatste stond,
sterk ons godsvertrouwen, geef het vaste grond.
Uwe hand, Maria, sluit onz' ogen dicht,
als wij blijde opgaan naar Gods glorielicht. *Refrein*

Lied 23 Midden in de dood

Midden in de dood zijn wij in het leven,
want Een breekt het brood, om met ons te leven,
midden in de dood.

Dood is in ons bloed, dood voor onze ogen,
maar Hij geeft ons moed, dat wij leven mogen
met de dood in 't bloed.

Dat wij uit de dood opstaan om te leven,
etend van het brood, dat Hij heeft gegeven,
midden in de dood.

Lamp voor onze voet, licht voor onze ogen,
geef ons levensmoed met de dood voor ogen,
met de dood in 't bloed.

Jezus uit de dood opgestaan tot leven,
wees voor ons het brood, dat wij in U leven,
midden in de dood.

Wees voor ons de wijn, dat wij van U drinken.
Wees voor ons de pijn, dat wij in U zinken,
dat wij in U zijn.

Lied 24 Nader mijn God bij U

Nader mijn God bij U, U naderbij.
Zij ook de weg daartoe, een kruis voor mij.
Wat ook mijn toekomst zij, U nader, naderbij.
Nader mijn God bij U, U naderbij.

Waar vind ik rust, mijn God, waar vind ik rust.
Ons biedt de wereldzee geen veil'ge kust.
Ben ik niet thuis bij U, elders vind ik geen rust.
Waar ik ook zoek, mijn God, thuis is bij U.

Waar vlucht ik heen, mijn God, waar vlucht ik heen?
'k Voel in mijn zondigheid mij vaak alleen.
Zwervend zoek ik naar U, Heer ik vertrouw op U.
Eens hoop ik toch bij U, veilig bij U.

Lied 25 Niemand leeft voor zichzelf

niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer:
aan Hem behoren wij toe!

Jouw naam blijft in ons hart,
jouw naam leeft in ons voort.
Van leven en sterven kent God het geheim
en Hij bewaart ons voorgoed

Lied 26 O.L. Vrouw van Den Bosch

Lieve Vrouwe, hoor gunstig onze smekingen aan.
O gij kunt op dit feesttij toch de beê niet versmâan
van de honderden kind'ren uit de stad, u zo waard;
die gij moeder vol eerbied om uw troon ziet geschaard.

Sla uw ogen, o liefste, goedertierenste vrouw,
op uw kind'ren; zij bleven u, o moeder getrouw;
het geloof hunner vad'ren hielden z'altoos in eer;
voor uw wonderbeeld knielden zij vertrouwwol ter neer.

O Maria, o zoetste, o beminlijkste maagd,
o gij moeder, wie nimmer tevergeefs wordt gevraagd;
wees een schutsvrouw den bisschop, die uw kind'ren geleidt,
die talenten en krachten aan uw eer heeft gewijd.

O Maria, o zoetste Lieve Vrouw dezer stad,
gij waart altoos haar glorie en haar dierbaarste schat;
geef dat z'immer beware het aloude geloof;
ach, gedoog niet, o moeder, dat men ooit haar beroov'.

Lied 27 Roept God een mens tot leven

Roept God een mens tot leven, wie weet waarom en hoe,
hij moet zichzelf prijsgeven, hij leeft ten dode toe.

Gods woord roept door de tijden zijn volk en grijpt het aan,
Hij doet het uitgeleide, het moet de zee in gaan.

Geroepen en verzameld uit dood en slavernij,
gedoopt in woord en water dat volk van God zijn wij.

Wij werden nieuwgeboren toen de mens Jezus kwam,
die als een slaaf de zonde der wereld op zich nam.

Met Hem in geest en water tot zoon van God gewijd
zijn wij met Hem begraven, verzezen voor altijd.

Gestorven voor de zonde in Jezus' bloed vereend
en met elkaar verbonden, levend voor God alleen.

Wie Jezus' kelk wil drinken, zijn doop wil ondergaan,
zal in de dood verzinken en uit die dood opstaan.

Hij zal zijn leven geven, hij maakt zichzelf tot brood,
hij sterft en and'ren leven, hij overleeft de dood.

Lied 28 Rondom de beker

Ieder mensenkind op aarde krijgt een levensbeker mee.
Kind, als jij geboren bent stijgt die beker als de zee.
Alle dagen die er zijn vullen hem met rode wijn.

Brengt jouw leven hier op aarde glans en zegen met zich mee.
Zullen om de beker dansen alle mensen zing hoezee.
Alle dagen die er zijn vullen hem met rode wijn.

Brengt jouw leven hier op aarde pijn en lijden met zich mee
Zullen om de beker treuren alle mensen ach en wee.
Alle dagen van de pijn vullen hem met rode wijn.

Ieder mensenkind op aarde krijgt een levensbeker mee.
Mens als jij gestorven bent ruist die beker als de zee
Eind der dagen moet het zijn, de maat is vol de beker wijn.

Lied 29 Rust in vrede

*Refrain: Rust in vrede bij de Heer.
De eeuwge rust omgeve U.
Het eeuwge Licht omschijne U.
Rust in vrede bij de Heer.*

Er leeft een God die alles schiep wat zichtbaar en onzichtbaar is.
Die mij tot zijn aanschouwing riep uit ondoorgrondelijk duisternis. *Refr.*

Dit nooit verloren vergezicht geneest mij van de laatste pijn,
wanneer mijn adem stil, en wanneer al mijn werk gedaan zal zijn. *Refr.*

Lied 30 Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw

Nu gaan de bloemen nog dood
Nu gaat de zon nog onder
Nooit gebeurt er een wonder
Niemand kan zonder brood

*Refrein: Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw
de hemel en de aarde. Stil maar, wacht maar, alles
wordt nieuw
de hemel en de aarde.*

Daar is geen zon en geen maan
Daar zal God ons verlichten
Daar zullen alle gezichten
vol van Zijn heerlijkheid zijn.

Refrein:

Daar is geen dorst of verdriet
Daar zal God ons omgeven
Daar is gelukkig leven
en het eindigt niet.

Refrein:

Lied 31 Te Lourdes op de bergen (1)

Te Lourdes op de bergen verscheen in een grot
vol glans en vol luisterde moeder van God.

Ave, ave, ave, Maria (2x)

O, tedere moeder, aanhoor onze beën,
opdat wij blijmoedig vertrekken weer heen.

Ave, ave, ave, Maria (2x)

Door dalen en wouden langs bergen en vliet
klinkt d'eer van Maria in 't hemelse lied.

Ave, ave, ave, Maria (2x)

Zo blijft, o Maria in vreugd en in smart
in leven en sterven de kreet van ons hart.

Ave, ave, ave, Maria (2x)

Aldaar door Maria geleid door haar Zoon
herhalen wij eeuwig geschaard om uw troon.:

Ave, ave, ave, Maria (2x)

Lied 32 Te Lourdes op de bergen (2)

Te Lourd' op de bergen verscheen in een grot
vol glans en vol luister de moeder van God.

Ave, ave, ave, Maria (2x)

Zij riep Bernadette, een nederig kind;
"Wie zijt gij", vroeg 't meisje, "die u daar bevindt?"

Ave, ave, ave, Maria (2x)

"Ik ben de onbevleete en zuivere Maagd;
gans vrij van de zonden heb ik God behaagd".

Ave, ave, ave, Maria (2x)

Dat pelgrims hier komen van wijd en van zijd;
'k zal zalving hier geven aan ieder die lijdt".

Ave, ave, ave, Maria (2x)

De talen der volk'ren verheffen haar naam,
zij smelten in 't ave Maria tesaam:

Ave, ave, ave, Maria (2x)

Lied 33 U zij de glorie

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immer meer.
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie nu en immer meer.

Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer,
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren blijde en welgezind,
en zegt telkenkere: 'Christus overwint.'
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immer meer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot:
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immer meer.

Lied 34 U zij de glorie

(nieuwe tekst)

U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan
Om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, U zij alle eer!

Licht moge stralen in de duisternis,
Nieuwe vrede dalen waar geen hoopmeer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht.
Wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, U zij alle eer!

Lied 35 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel vervuld van U en rein, naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep, God, een nieuwe geest in mij, een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt en ga de weg die U behaagt.

Wees Gij de zon van mijn bestaan dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht, van aangezicht tot aangezicht.

Lied 36 Heer van hierboven

Heiland, hoe lang bent U nu al met mij meegegaan,
als met een kind dat altijd weer besluiteloos blijft staan?

Heer van hierboven, als ik misschien
niet kan geloven zonder te zien,
geef mij dat ik Uw voetstap hoor,
geef mij dat ik Uw voetstap hoor,
geef mij dat ik Uw voetstap dan hoor.

Totdat Uw vrede zich in mij vervult,
heb nog geduld, heb nog geduld.
Blijf naast mij voortgaan totdat ik als een kind
Uw hemel vind, Uw hemel vind.

Anders dan anders, eindeloos vrij,
wonderlijk rustig wordt het in mij,
als 'k weet dat ik U toebehoor,
als 'k weet dat ik U toebehoor,
als 'k weet dat ik U toebehoor.

Lied 37 Wanneer wij leven

(bij de laatste aanbeveling)

Wanneer wij leven, leven wij voor God,
wanneer wij sterven, sterven wij voor God
want in ons leven en in ons sterven
zijn wij van God, zijn wij van God.

Lied 38 Want mijn Herder is de Heer (Psalm 23)

Refrein: Want mijn Herder is de Heer: nooit zal er mij iets ontbreken.

Mijn Herder is de Heer: het ontbreekt mij aan niets.
Hij legt mij in grazige weiden, Hij geeft rust aan mijn ziel,
Hij leidt mij naar rustige waat'ren om mijn ziel te verkwikken. *Refrein*

Hij leidt mij in het rechte spoor omwille van zijn Naam.
Al moet ik door donkere dalen, ik vrees geen kwaad.
Uw staf en uw stok zijn mijn troost. Gij zijt steeds bij mij. *Refrein*

Gij bereidt voor mij een tafel voor het oog van mijn vijand.
Gij zalft met olie mijn hoofd en mijn beker vloeit over. *Refrein*

Mij volgen uw heil en uw mildheid al de dagen van mijn leven.
In het huis van mijn Heer wil ik wonen tot in lengte van dagen. *Refrein*

Lied 39 Wees gegroet o sterre

Wees gegroet van verre.
aan de hemel blinkt uw licht
in het bange vergezicht.
wees gegroet, wees gegroet Maria.

Als de golven stijgen,
hoger, hoger dreigen,
schijn dan veilig voor ons uit;
gun de zee geen droeve buit.
wees gegroet, wees gegroet Maria.

Wees gegroet o sterre
wees gegroet van verre,
Op uw zacht en zalig licht
houden wij het oog gericht.
wees gegroet, wees gegroet Maria.

Lied 40 **Wie als een God wil leven**

Wie als een god wil leven hier op aarde,
wie als een god wil leven hier op aarde,
hij moet de weg van alle zaad en zo vindt hij genade,
en zo vindt hij genade.

Hij gaat de weg van alle aardse dingen,
hij gaat de weg van alle aardse dingen,
Hij leeft het lot met hart en ziel van alle stervelingen,
van alle stervelingen.

Hij wordt aan zon en regen prijsgegeven;
hij wordt aan zon en regen prijsgegeven;
Het kleinste zaad in weer en wind moet sterven om te leven
moet sterven om te leven.

De mensen moeten sterven voor elkander;
de mensen moeten sterven voor elkander;
het kleinste zaad wordt levend brood: zo voedt de een de ander,
zo voedt de een de ander.

En zo heeft onze God zich ook gedragen
en zo heeft onze God zich ook gedragen
en zo is Hij het leven zelf voor iedereen op aarde,
voor iedereen op aarde.

Lied 41 **Wie in de schaduw Gods mag wonen (Psalm 91)**

Wie in de schaduw Gods mag wonen,
hij zal niet sterven in de dood.
Wie bij Hem zoekt naar onderkomen,
vindt eenmaal vrede als zijn brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om hem heen als vriend.

En Hij verlost hem van het kwade,
opdat hij eens geluk zal zien.

Engelen zendt Hij alle dagen
om hem tot vaste gids te zijn.
Zij zullen hem op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen vrees of onheil doet hem beven,
geen ziekte waar de mens van breekt.
Lengte van dagen zal God geven,
rust aan een koele waterbeek.

Hem zal de nacht niet overvallen
zijn dagen houden eeuwig stand.
Duizenden doden kunnen vallen
hij blijft geschreven in Gods hand.
God legt zijn schild op zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

Lied 42 Ziet Gij ons hier verzameld

Ziet Gij ons hier verzameld, getekend door verdriet?
Kom wil ons niet beschamen verdwaald in vreemd gebied.
God, hoort Gij onze klachten, een schreeuw, naar zin op zoek?
Gij kent onze gedachten, de stilte en de vloek.

Daal af en laat U vinden en keer ons naar U toe.
Wij tasten in de blinde, wij zijn het zoeken moe.
Het woord van de beginne, het woord dat troost en richt,
Uw woord hier in ons midden, dat voor geen duister zwicht.

Dat wijst ons nieuwe wegen, de dood verliest zijn macht.
Gij hebt hem overmeesterd, Gij wist de tranen af
En opent ons de ogen voor ruimte die verkwikt,
Waar vriend en vreemde mogen verkeren in uw licht.

Lied 43 Zo vriendelijk en veilig als het licht

Zo vriendelijk en veilig als het licht
zoals een mantel om mij heengeslagen.
Zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen?
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen?
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Lied 44 De weg is afgelopen

De weg is afgelopen, voor moede voeten rust,
de zwaartekracht vervluchtigt, niets houdt je vast.

Refrein:

**De Levende ontvouwt zich en hult je in een nieuw kleed,
een nieuw kleed van licht.**

De Levende ontvouwt zich en hult je in een nieuw kleed van licht.

De schaduwen verwaaien de schuld, het hard gelag.
Een enkel woord blijft bij je misschien een dag. *Refrein.*

Nu woon je in de vrijheid geen aanvang en geen slot.
Geen aardse banden binden, maar louter God. *Refrein.*

2.

Heer neem uw hand niet van ons weg, Luis-ter naar ons wij

roe-pen uw naam. Heer neem uw hand niet van ons weg, wil met ons gaan.